

JERUZALEM, O STAD VAN GOUD

TTBB

Muziek: Naomi Shemer

Arr.: Martin Mans

Dm Gm/E Gm/E A⁷ D D



1. Daar in de heu-vels van Ju - de - a, na ja - ren-lan - ge strijd, daar lui - den klok - ken in de
2. De weg naar Je - ri - cho ligt o - pen door 'n bloei - en - de woes - tij, het won - der dat daar eens ge-

Ah (neuriën)

6 Gm A⁷ Dm/A A⁷ Dm D Ah (neuriën) Gm



ver - te, de stem der eeu - wig - heid. Een pad van ste - nen haast ver - sle - ten, daar
beur - de zal steeds mijn licht - punt zijn. O gou - den stad wil mij ver - ge - ven, mijn

11 Gm/E A⁷ D Dm/A A⁷ Dm



trok de tijd voor - bij. Een muur waar men - sen staan te bid - den; op - dat er vre - de zij.
lof - zang is maar klein. Je - ru - za - lem, jij bent mijn le - ven, en zal dat al - tijd zijn.

17 Dm⁷ Gm



Je - ru - za - lem o stad van goud, voor eeu - wig jong al ben je oud. 'k Zal jou mijn

22



le - ven nooit ver - ge - ten, jij bent van mij! bent van mij!