

HET RUWHOUTEN KRUIS

Muziek: G. Bennard
Arr.: Martin Mans

TTBB

1. Op die heu - vel daar-ginds stond een ruw - hou-ten kruis. Het sym-bool van ver-vloe-king en
2. Van dat ruw - hou-ten kruis met het bloed van Gods Zoon, straalt een licht dat door niets wordt ge -
3. Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood. Ook als hier smaaden spot is mijn

c.f.

4
1. schuld. Maar dat kruis d, daar Gods wet aandaat hout werd ver-
2. doofd. Vol van schoon ht, voor een ie - derdie in Hem ge-
3. loon. Want dat kruis d 't werd de toe-gang voor mij tot Gods

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

Refrein

8
1. vuld.
2. looft. 'k Klem mij daar - om aan Gol - go - tha's kruis. Tot de Heer komt en met Hem het
3. troon.

12
loon. Als die gro-te dag aan-breekt en Hij ons dat kruis dan ver - wis selt voor d'eeu-wig-heids - kroon...