

HOE ZAL IK U ONTVANGEN

SATB

Kerstoratorium "Een nieuw begin", deel 7

Tekst: Hans de Ruiter

Muziek: Johan Bredewout

naar keuze: mannen/vrouwen/allen/solist

Hoe zal ik U ont -

(Joy to the world...)



van - gen, de Ko - ning van 't heel -



Gij, die de eeuw' - ge vre - de op



14

aar - de bren - gen zal.



18

De



we - reld ligt ver - lo - ren in schuld en duis - ter - nis. Kom



27

Attacca, sempre semplice

Gij de bruid ve - vrij - den, die U ge - ge - ven is. Om -



Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl

31

ringt door eng' - len - ko - ren komt Gij in ons be - staan, Heer,

35

o - pen on - ze har - ten, dat wij het woord ver -

39

zegt door de pro - fe - ten, in Bet - le - hem ge - schied, door

43

en - ge - len be - zon - gen; God heeft de men - sen lief.

47

Laat ons de Heer nu
vre - de zal nu

51

Et in ter-ra pax ho - mi - ni - bus
die in de ho - ge troont
i, door Hem, die bij ons woont.

56

bo - nae vo - lun - ta - tis et in ter-ra pax ho - mi - ni -
De *

* TB: alleen de eerste keer

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl

61

bus et in ter-ra pax bo-nae vo-lun-ta-tis et in ter-ra pax

In men-sen wel-be-ha-gen, op aar-de lang ver-

65

bo-nae vo-lun-ta-tis et i

wacht. De Red-der is ge-bo-ren in't mid

69

Attacca

bus.

nacht.

rit.

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl

Zichtexemplaar

Zichtexemplaar