

EEN KRIBBE VOL GENADE

(n.a.v. Lukas 1: 26 - 35)

Tekst: Henriëtte Maaijen
Muziek: André van Vliet

Vrij intro orgel

1. Wat moet het stil ge - weest zijn in de he - mel toen de
2. Wat moet het stil ge - weest zijn in de he - mel toen Gods

Va - der op - stond voor - den sprak, vol me - de -
Geest o - ver Ma - kragt als scha - duw haar be -

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

do - gen! Nu is het tijd dat Je moet gaan Mijn Zoon". Wat moet het
dek - te te re wijt de Zoon Zijn plaats als Mens in - nam. Wat moet het

stil ge - weest zijn in de he - mel toen de Zoon zei: "Va - der, Ik zal
stil ge - weest zijn in de he - mel toen de dag kwam waar - op werd ver -

gaan. Om Uw trouw en eeu - wig wel - be - ha - gen zal Ik
vuld wat God lang ge - le - den reeds be - loofd had, en de

Mens zijn, in ha - re naam". Wat moet het
krib - be met Ge - na - de word ge - vuld.

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

stil ge - weest zijn in de he - mel.