

# HEER, ONZE VADER

Muziek: Jaap Jan Hunze  
 Tekst: N.IJskens-Kooger

Heer on - ze Va - der die in de heem' - len woont, laat toch Uw  
 Geef toch aan ie - der steeds weer het daag' - lijks brood, wij kun - nen  
 Ver - geef ons Va - der, ver - geef ons on - ze schuld en leer ons  
 Want U - wer is het ko - ning - krijk en de kracht, de heer - lijk -

naam, zo he - ven,  
 in dit zon - der.  
 ook een ge - ven.  
 heid wat sa - tan - mog' be - ra - - men.

niet stas door ons ge - drag wor - den ge - hoond, maar  
 Zó - ve - len ster - ven nog de hon - ger - dood en  
 U hebt met ons on - ein - dig meer ge - duld dan  
 U zij de lof, de glo - rie toe - ge - bracht van

13  
 juist ge - hei - ligd wor - den in ons le - ven.  
 wij gaan aan de wel - vaart haast ten on - der  
 wij met hen die iets aan ons mis - dre - ven.  
 nu tot in all' eeuw - ig - he - den, A - men.

Kopiëren verboden  
 www.promusicpublishing.nl

Zichttextoplaar