

UIT DE HEMEL DAALT HIJ NEER

(Origineel: Entre le boeuf et l'âne gris)

Un Chant de Noël Français environ le 13ème siècle

"De Mensenzoon is gekomen om te zoeken
en te redden wat verloren is."
(Lukas 19:10)

Tekst: Henriëtte Maaijen
Bew.: André van Vliet

♩ = 120

1. Uit de he - mel daalt Hij neer; God niet ons, Im -
2. Op een bed van stro rust Hij; G - met ons, Im -
3. Hij is met ons lot be - gaan; god met ons, Im -

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl

ma - nu - el Om als men - sen - zoon, ver van Va - ders troon,
ma - nu - el. O - ten de - ze stal, 'n we - reld in ver - val,
ma - nu Hij weet wat Hem wacht. Wij zien de - ze nacht

Kind te zijn, waar plaats noch ruim - te voor Hem is.
zoekt Hij straks met lief - de wat ver - lo - ren is.
hoe groot Gods be - wo - gen - heid met men - sen is.

© Copyright PromusicPublishing 2022

PPK22.2655