

ENTRE LE BOEUF ET L' ÂNE GRIS

Un Chant de Noël Français environ le 13ème siècle

Bewerking: André van Vliet

$\text{♩} = 120$

1. En - tre le boeuf et l'â ne gris, dors, dors, dors le pe - tit fils:
 2. En - tre les deux bras de Ma - rie, dors, dors, dors le fruit de vie.
 3. En - tre les pas - tou reaux jo - lis, dors, dors, dors le pe - tit fils.
 4. En ce beau jour so - len - nel, dors, dors, dors l'E - ma - nu - el.

Kopiëren verboden
 www.promusicpublishing.nl

5

Mille an - ges di - vins, mil - se - phins, vo - lent à l' en - tour de ce grand Dieu d' a - mour

Tussen de os en de ezel
 slaapt de kleine Zoon,
 Duizend goddelijke engelen, duizend serafijnen
 rond deze grote God van de liefde.

Tussen de twee armen van Maria
 slaapt de vrucht van het leven,
 Duizend goddelijke engelen, duizend serafijnen
 rond deze grote God van de liefde.

Tussen de herders
 slaapt onze Heiland,
 Duizend goddelijke engelen, duizend serafijnen
 rond deze grote God van de liefde.

Op deze prachtige dag zo plechtig
 slaapt Immanuel,
 Duizend goddelijke engelen, duizend serafijnen
 rond deze grote God van de liefde.