

**UIT DE HEMEL DAALT HIJ NEER****(Origineel: Entre le boeuf et l'âne gris)**

Un Chant de Noël Français environ le 13ème siècle

"De Mensenzoon is gekomen om te zoeken  
en te redden wat verloren is."  
(Lukas 19:10)

Tekst: Henriëtte Maaijen  
Bew.: André van Vliet

♩ = 120

1. Uit de he - mel daalt Hij neer; God met ons, Im -  
2. Op een bed van stro rust Hij; God met ons, Im -  
3. Hij is met ons lot be - gaan; God met ons, Im -

Kopiëren verboden

[www.promusicpublishing.nl](http://www.promusicpublishing.nl)

4

ma - nu - òl. Om als men - sen - zoon, ver van Va - ders troon,  
ma - nu - òl. In - ten de - ze stal, 'n we - reld in ver - val,  
ma - nu - òl. Hij weet wat Hem wacht. Wij zien de - ze nacht

7

Kind te zijn, waar plaats noch ruim - te voor Hem is.  
zoekt Hij straks met lief - de wat ver - lo - ren is.  
hoe groot Gods be - wo - gen - heid met men - sen is.

© Copyright PromusicPublishing 2022

PPK22.2654

**Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar**