

## DIE EERSTE KERSTNACHT...

Muziek: Cornish Hymn  
 Tekst: Henriëtte Maatjen  
 Bew.: André van Vliet

$\text{♩} = 120$

No - òl, No - òl, No - òl.

Oe, oe, oe, No - òl. 1. In het

don-ker van de nacht, als het sla-pen met wil dan kijk ik om-hoog, van ver-won-de-ring stil. En ont

toerd denk ik aan hoe die eer-ste Kerst nacht 't fir-ma-ment o-pen brak en een stem sprak met kracht: Voor

u, voor u, he-den is voor u. Je-zus, de Red-der, ge - bo-ren voor u.

© Copyright PromusicPublishing2022

PPK22.2653

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar

3. In het don-ker van de nacht ben ik om - ge-ven door licht, want mijn blik is om-hoog, op de he-mel, ge-

richt. En mijn hart zingt het lied, uit die eer-ste Kerst nacht, van de vre-de op aar - de die

Hij heeft ge-bracht. Voor mij. Je-zus, de Red-der, Hij

kwam ook voor mij. E - re zij God er is vre-de, vre-de voor mij. No - òl, No - òl.

No òl, No - òl. E - re zij God er is vre-de voor mij.

2. Voor de her - ders in het veld werd het plot-se-ling licht, toen zij hoor-den dit blij-de ge-

boor-te - be - richt. Vol ont - zag za-gen zij, in die eer - ste Kerst nacht, aan het he-mel - ge -

welf een en - ge - òl, No - òl, No - òl, No - òl. Eer zij God, No -

òl, No - òl. Eer aan de God van Is - ra - òl. No - òl.

Eer aan de God van Is - ra - òl!