

# IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD

## Melodie: Psalm 134

Tekst: Tom Naastepad  
 Melodie: Genève 1551  
 Mannenkoorzetting: Henk Heldoorn  
 naar: Claude Coudimel

MM  $\text{♩} = 54-62$

1. In den be-gin-ne was het Woord, op aar-de is Zijn stem ge - hoord  
 2. Hij werd ge - bo-ren in de nacht die al het licht heeft voort ge - bracht,  
 3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, op Hem wordt al - le last ge - legd,  
 4. Hij troont in on - ze la - ge staat waar al wat leeft ver - bo - ren gaat  
 5. Dit licht dat in het dui - ter sliep is God die ons bij na - me riep,

Kopiëren verboden

2

www.promusicpublishing.nl

die spre-ken wil tot elk ge - slacht, Hij werd ge - bo-ren in de nacht,  
 aan zon en maan Zijn teu - gel legd, Hij is de Heer Hij werd een knecht,  
 Hij woont te mid-den van het kwaad, Hij troont in on-ze la - ge staat,  
 Hij kwam toen nie-mand naar Hem riep, dat Licht dat zo-veel luis - ter schiep,  
 Hij roept tot-dat Hij wordt ge - hoord, in den be - gin-ne was het woord.

\* Tactus loopt door!