

## DANK AAN GOD DIE ONS BEVRIJD HEEFT

Melodie: L. van Beethoven  
Tekst en arrangement: Henk van der Maten

1. Dank aan God, die ons be - vrijd heeft van de vij - and, van het kwaad,  
2. Dank aan God, op - nieuw be - vrij - ding van een cri - sis, we - reld - wijd.  
3. Nieu - we we - gen, nieu - we kan - sen, in ver - bin - ding met el - kaar,

na vijf donk' - re o sch de da - ge - raad.  
O - ver - al was ge - on - ze - ker - heid.  
steeds be - hoe - dend h ter geen ei - ge - naar.

Kopiëren verboden  
www.promusicpublishing.nl

9  
God - zij - dank, er kwam een - cin - de aan een - lan - ge, zwa - re strijd.  
Leer ons, God, op nieuw te - kij - ken en te - zien wat er toe doet.  
Want van U is de - ze - aar - de, U geeft le - ven doel en zin.

13  
Op vijf mei klonk daar de bood - schap: Ne - der - land is nu be - vrijd!  
Geef ons hoop, geef ons ver - trou - wen, geef ons, God, weer nieu - we moed.  
Dank voor uit - zicht op uw toe - komst, dank voor steeds een nieuw be - gin!

\*kan samen met de  
TTBB-zetting  
gezongen worden

©Copyright PromusicPublishing 2020

PPK20.2458

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar