

DAAR LIGT IN SCHAMEL STRO

uit Kerstoratorium "Op weg naar het Licht"

LEZING: LUCAS 2 : 6 - 7

Tekst: Hans de Ruiter
Muziek: Johan Bredewoort

♩=46 Dolce pastorale (thema citaat uit oratorium "Van Liefde Omgevend")

Daar ligt in scha-mel stro en Kind en wie had kun-nen
nu ge-rech-tig-heid en trouw de o-ver-hand-gaan

den-ken, dat Hij re-licht zal schen-ken? Dat
krij-gen. Dat leu-zen, die tijd zul-len zwij-gen. Dan

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

Hij in zwak-heid juist de kracht van lief-de ons wil to-nen. En
zul-len al-le men-sen saam in vre-de kun-nen wo-nen. Geen

zo in de-ze klei-ne Mens, God Zelf bij ons komt wo-nen? Wie
enk'-le stam of na-tie zal nog haat en tijd ver-to-nen. Wij

A
*TB lex tacer

© Copyright PromusicPublishing 2019

PPK19.2410

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar

Langzamer

II. recitativo

ben ik, dat van al zo hoog, om-ringd door eng-len-zan-gen, in Hem Die neer-daalt

als een kind, 'k mijn Red-der mag ont-vau-gen? Dat

Kopiëren verboden

A tempo

zoe-ken al-le maal de HEER, door God aan ons ge-ge-ven. Waar

www.promusicpublishing.nl

Zijn ge-rech-tig-heid re-geert, wij in Zijn vre-de le-ven. Waar

Zijn go-rech-tig-heid re-geert, wij in Zijn vre-de le-ven.

4 rit. 5
4 5

2

PPK19.2410