

DE HEER ZIET VOL ONTFERMING

SATB

Andante

Tekst en muziek:
Jan van den Oever

E A F#m B B7

p *rit.*

1. De
(2. Hij)
(3. Hij)

6 E F#m

a tempo

Heer ziet vol ontferming op ons, Z
is een echte vader. Hij kijkt ste
laat ons nimmer vallen. Hij houdt c

9 B B7

neer. Hij toont ons elke dag op nieuw Zijn
om; Hij laat niet verloren gaan, al
klemd. Zijn heft de is voor ieder een, dus

12 E E7/D

gunst-be-wij-zen weer. *mf* Zijn lief-de kent geen
zijn we heel vaak dom door niet naar Hem te
ook voor ons bestemd. Bij Hem is er ge-

15 A/C# B7 E B7

gren-zen, want ze gaat van land tot land. En maakt dat men-sen
luis-te-ren, door ei-gen-wijs te zijn. Maar Hij, Hij staat steeds
bor-gen-heid, daar voe-len wij ons thuis. Want Hij gaf toch Zijn

19 E A E/B B7 E B7 E

gaan met Je-zus hand in hand. En
klaar bij al-le nood en pijn.
toen Hij stierf voor ons aan 't kruis.

23 B7 E B7 E

p stokt de reis, heel even maar: er is wat op-ont-houd. Maar *mf*

27 G# C#m A F#m B7/D# D.S. §

spoe-dig gaan wij weer op weg: op weg naar de stad van goud. *f* *rit.* *p*
2) Hij
3) Hij

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl