

IK KNIEL AAN UWE KRIBBE NEER

SATB

Muziek: J.S. Bach
Bew. Bert Koelwijn

Ootmoedig

1. Ik kniel aan u - we krib - be neer, o Je - zus, Gij mijn
2. Voor ik als kind ter we - reld kwam, zijt Gij voor mij ge -
3. Te - mid - den van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, ver -

le - ven, Ik kom tot U en brunn. Heer, wat Gij mij hebt ge -
bo - ren. Eer ik mi hebt Gij mij uit - ver -
re - zen. O zon -

Kopiëren verboden

www.pronmusicpublishing.nl

ge - ven. O neem mijn le - ven geest en hart, en laat mijn ziel in
ko - ren. Voor U Uw hand mij heeft ge-maakt, werd Gij een kind - je,
ne - zen. O zon die door het don - ker breekt en t'wa - re licht in

vreugd en smart, bij U ge - bor - gen we - zen.
arm en naakt, hebt Gij U mij ge - ge - ven.
mij ont - steekt, hoe heer - lijk zijn uw stra - len.

© Copyright PronmusicPublishing 2019

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar

PPK19.2364