

HET VOLK DAT IN DUISTERNIS WANDELT

(recitatief en koor)

Solo I
SATB

uit Cantate LICHT DER WERELD

Tekst: Ds. Wim Kok
Muziek: Martin Zonnenberg

♩ = 108

Het volk dat in duis-ter-nis wan-delt zal een groot licht zien. Zij die wo-nen in het

land van de scha-duw van de dood, o-ver hen zal een licht schij-nen.

Wat heil een Kind is ons ge-bo-ren, een Zoon ge-vee-lang-ver-wacht. De

heer-schap-pij rust op zijn schou-der, als-ook de Geest van raad en kracht. Zijn

Naam is Won-der-lijk en Raads-man en eeuw'-ge Va-der, ster-ke God. Men

noemt Hem Vre-de-vorst der aar-de. Hij schenkt zijn volk een heil-rijk lot.

© Copyright PromusicPublishing 2017

PPK 17.2158

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar