

solo 1
solo 2
SATB

LICHT

uit Cantate LICHT DER WERELD

Tekst: Ds. Wim Kok
Muziek: Martin Zonnenberg

8 8 4 4

J = 90 *J* = 96

25

Licht! Licht! Licht!

Het licht breekt door, het dui-ster

37

Het licht breekt door, het licht breekt door, het dui-ster zwicht, het licht breekt

zwicht, het dui-ster zwicht, het dui-ster zwicht, het dui-ster zwicht Licht! Licht!

© Copyright PromusicPublishing 2017 PPK17.2151

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar

55

ver-dwijnt voor

De nacht van zon de en ver-driet, van on-be-grip en pijn,

59

ceu - wig in het niet. Geen nacht zal er meer zijn.

Voor eeu-wig in he

Licht! Licht! Licht! Het licht schijnt o-ver - al, in

65

In Chris-tus, in Chris-tus, in Chris-tus bo-ven - al

Chris-tus bo-ven - al. Het licht schijnt o - ver - al.

rit.

PPK17.2151

35

door, het licht breekt door, het licht breekt door, het licht breekt door, het

Het le-vens - licht, het le-vens - licht, het licht breekt door, het

Het licht breekt door, het licht breekt door,

38

le - vens

le - vens

43

De nacht van zon - de en ver-driet, van on-be-grip en pijn, ver-dwijnt voor

47

ceu - wig in het niet. Geen nacht zal er meer zijn.

Licht! Licht! Licht!

PPK17.2151