

GELOOFSBELIJDENIS

Muziek: Gustav Holet
 Tekst: Meindert Bakker
 Koorzetting: Jehan Broekwout

Ik ge - loof in God de Va - der, For - meer-der van 't heel - al, Die als
 Ik ge - loof in Je - zus, Zoon van God, de gro - te Vre - de - vorst, Die als
 Ik ge - loof in God, de Heil - ge Geest, die bron van le - vens - kracht, Die als

Schep - per van het heel - zen zal, U bent
 Hei - land van de hemel, U bent
 gro - te In - spi - ritus, U bent

Kopiëren verboden
 www.promusicpublishing.nl

God, U bent mijn Ko - ning, A - do - nai bent U mijn Heer. Diep in
 God, U bent mijn red - der, A - do - nai bent U mijn Heer. Diep in
 God, U bent mijn troos - ter, A - do - nai bent U mijn Heer. On - der

Uw ver - trouw - de han - den leg ik mijn zor - gen neer. En
 Uw door - boor - de han - den leg ik mijn zon - den neer. En
 Uw ver - lich - te vleu - gels leg ik mijn tra - nen neer. In

Ab - ba is de mooi - ste naam waar - mee U wordt ge - kend. Heel mijn
 Her - der is de mooi - ste naam waar - mee U wordt ge - kend. Heel mijn
 vuur en wind en wa - ter wordt U door ons ge - kend. Heel mijn

le - ven blijft U bij - mij, U die mijn va - der bent, Ik ge -
 le - ven loopt U naast mij, U die mijn Mes - ster bent, Ik ge -
 le - ven woont U in - mij, U die Gods ga - ve bent.

Kopiëren verboden
 www.promusicpublishing.nl

God, de Va - der en de Zoon en aan de Heil - ge Geest, Eer aan God de Va - der

en de Zoon en aan de Heil - ge Geest. A - - men.