

DE OPSTANDING EN HET LEVEN

n.a.v. Joh.11: 25 en 26 / Openb. 1: 17 en 18

uit: Oratorium 'Tot Leven geroepen'

Andante

Kopiëren verboden

Tekst: Henriëtte Maaijen
Muziek: André van Vliet

www.promusicpublishing.nl

8 Ik Ik ben het Le-ven:

13 rit. *Vivace*
wie in Mij ge-looft, zal Ik het le-ven geven. 7

24 Hij leef-de het le-ven dat wij niet kun-nen le-ven, dat le-ven wil Hij ge-ven aan

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar

© Copyright PromusicPublishing 2017

PPK17.2127

56 Straks bre-ken de gra-ven op Zijn be-vel weer o-pen. Een juub-len-de scha-re, die

60 nie-mand tel-len kan, zal dan door de poor-ten de he-mel bin-nen lo-pen, TOT

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl

63 LE - VEN GE ROE-PEN voor de brui-loft van het Lam.

68 Hij is de Op-stan-ding, Hij is het Le-ven en om-dat Hij leeft,

28 u, aan jou, aan mij, om ons in Zijn eeu-wi-ge glo-rie te doen de-len, als

31 Ik ben de Eer-ste,
heel de schep-ping is

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl

35 Ik heb de Laat-ste. Ik ben De-ge-ne die leeft in eeu-wig-heid.

41 Ik heb de sleu-tels van het rijk der do-den. Zie, Ik ben dood ge-weest,

47 maar Ik leef!

7

74 le-ven wij met Hem! De dood heb-ben wij nu niet meer te vre-zen want

80 Nu en
wie in Hem ge met Hem! Nu en

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl

84 tot in eeu-wig-heid, tot in eeu-wig-heid.
tot in eeu-wig-heid, tot in eeu-wig-heid. A - men!

*event. alt 1
weglaten