

DE STEEN VAN HET GRAF

uit 'Tot Leven geroepen'

n. a. v. Joh. 20: 3-8

Tekst: Henriëtte Maaijen
Muziek: André van Vliet

Triumphantly

Op-ge-staan... Hij is op-ge-staan... Je-zus is waar-lijk op-ge-staan.

Zie de
De steen van he - fel af. (Zie daar de)

Zie de
plaats waar Hij ge - le - gen heeft, be - te - kent dit niet dat Hij leeft!

Op-ge-staan... Hij is op-ge-staan... Je-zus is waar-lijk op-ge-staan.

De doe-ken waar - in Hij lag ge-huld heb-ben het heil - ge - heim ont-huld.

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

Heeft dit dan niet de be - te - ke - nis dat dit het "A-men" op Zijn be - lof - ten is?

Op - ge - staan... Op - ge - staan... Je - zus is op - ge - staan!

Op - ge - staan... is is op - ge - staan!

De steen van het graf wen-telt al - le twij - fel af, want Hij is

op - ge - staan! Hij is op - ge - staan! Ja, Hij is op - ge - staan!

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl