

Het laatste woord

n.a.v. Joh.19: 30
Uit oratorium "Tot Leven geroepen"

Tekst: Henriëtte Maaijen
Muziek: André van Vliet

Grave

5
Sta stil bij het kruis en luis-ter naar Zijn laat-ste woord.

13
Joe-len-de stem-men s-ter wordt nu nog ge- hoord.

19
Dan is daar Zijn laat- ste kreet, woor- den die men niet ver-geet.

23
Met Zijn al-ler - laat-ste kracht roept Hij: "Het is vol- bracht!" Sta

29
stil bij het kruis en luis- ter naar dit laat- ste woord.

35
De- ze roep van ver- vul- ling is geen zwak ge- fluis- ter, maar

39
wordt nu nog ge- hoord. Het is geen wan- hoops- kreet. Zijn

43
roep maakt dat de we- reld weet dat het of- fer is ge-bracht in

47
Zijn o-ver-wins- nings- kracht! Sta stil bij het kruis en luis- ter