

De beker die de Vader te drinken geeft

n.a.v. Joh. 18:11
uit oratorium "Tot Leven geroepen"

Tekst: Henriëtte Maaijen
Muziek: André van Vliet

Solemn

In die hof, die dank're hof, gaat de Hei-land, voor ge-dre-ven

door het on-recht dat moet be-stre-den,

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

ze ge-hoor-zaam door het stof. In die nacht, die dank're nacht, heeft de

Va-der Hem ge-ge-ven de lij-dens-be-ker vol met smaad, vol met

© Copyright PromusicPublishing 2017

PPK17.2118

leed dat wordt ge-le-den, dat door nie-mand is ver-zacht.

Chris-tus nam de be-ker aan, dronk van de vloek, heeft ons be-staan

doen ver-an-de-maakt dit ver-le-gen om

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

wat ik Hem heb aan-ge-daan. Nu reikt Hij mij de be-ker aan, ge-

heel ge-vuld met Zijn le-ven, vol van lief-de, vol van troost, vol ge-

2

PPK17.2118

na-de, eeu-wig le-ven. Nu reikt Hij mij de be-ker aan, ge-

heel ge-vuld met Zijn troost, vol ge-na-de, eeu-wig

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

le-ven, mag die aan mijn lip-pen staan. Mag die aan mijn lip-pen staan.