

ALS HET GRAAN NIET IN DE AARDE VALT

n. a. v. Joh. 12:24-26

uit oratorium "Tot Leven geroepen"

Tekst: Henriëtte Maaijen
Muziek: André van Vliet

Pastorale

Als het graan niet in de aar - de valt en daar
Oe

sterft, dan blijft
Maar als het graan, dat in de aar-de wordt ge-

zaad ont - kie-men gaat, dan zal er vrucht ont - staan.

Wie zijn le - ven lief-heeft meer dan Mij en niet haat wat in de we-reld is,

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar

© Copyright PromusicPublishing 2017

PPK17.2109

die zal meer ver - lie-zen dan wel oog - sten en grijpt daar-naast naar zo veel vreug-de

Waar Ik ben, daar zal Mijn die-naar zijn. Wie Mij dient,
mis.

hem geeft Mijn Va der eer. Wie om Mij het le-even wil ver-lie-zen,

die ont-vangt Mij, die ont - vangt Mij, die ont - vangt Mij en met Mij zo-veel

meer.
Als het graan niet in de aar - de valt en daar

sterft, dan blijft het slechts wat graan. Maar als het graan, dat in de

aar - de wordt ge - zaaid ont - kie-men gaat, dan zal er vrucht ont -

staan. Dan zal er vrucht ont - staan.