

ALS HET GRAAN NIET IN DE AARDE VALT

n. a. v. Joh. 12:24-26
uit oratorium "Tot Leven geroepen"

Tekst: Henriëtte Maaijen
Muziek: André van Vliet

Pastorale

Als het

www.promusicpublishing.nl

graan niet in de aar - de valt en daar sterft, dan blijft het slechts wat

Oe

www.promusicpublishing.nl

Kopiëren van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar

© Copyright PromusicPublishing 2017

PPK17.2109B

Mij en niet haat wat in de we - reld is,

die zalmeer ver - lie - zen dan wel

www.promusicpublishing.nl

Waar

oog - sten en grijpt daar-naast naar zo veel vreug-de mis.

www.promusicpublishing.nl

15

graan.

Maar als het graan, dat in de aar-de wordt ge - zaaid ont-kie-men gaat, dan

www.promusicpublishing.nl

21

Wie zijn le - ven lief - heeft meer dan

zal er vrucht ont - staan.

www.promusicpublishing.nl

32

Ik ben, daar zal Mijn die-naar zijn. Wie Mij dient, hem

www.promusicpublishing.nl

38

44

geeft Mijn Va - der eer. Wie om Mij het le-even wil ver-lie-zen, die ont-vangt

www.promusicpublishing.nl

49

Mij, die ont - vangt Mij, die ont - vangt Mij en met Mij zo - veel meer.

Als het

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

61

graan. Maar als het graan, dat in de aar - de wordt ge - zaid ont - kie - men gaat, dan

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

55

graan niet in de aar - de valt en daar sterft, dan blijft het slechts wat

67

zal er vrucht ont - staan. Dan zal er vrucht ont - staan.