

BETHLEHEM

Melodie: A. Dvorak
 Tekst en arrangement:
 Henk van der Maten

1. Beth - le-hem, Beth - le-hem, in een stil - le nacht lag een kind in een stal,
 2. Beth - le-hem, Beth - le-hem, in die stil - le nacht kwam God zelf naar ons toe,

7
 wie had dat ge-dacht. Ner-gens plaats, ner-gens thuis, ner-gens on-der-dak. Hul-pe-loos,
 lief-de on-ver-wacht. In een kind, klein en teer, toont God zijn ge-plaat. Na de nacht,

14
 klein en teer, in een voe-der-bak. Beth - le-hem, Beth - le-hem, in die stil - le nacht.
 zwart en koud, komt de da-ge-raad. Beth - le-hem, Beth - le-hem, un die stil - le nacht

21
 Zie het kind in die stal: Je - zus, lang - ver - wacht.
 kwam God zelf naar ons toe, lief - de, on - ver - wacht.

26
 Kind dat naar ons lacht. Mor - gen na de nacht.