

JEZUS, MIJN HEER, ZAL NOOIT MIJ BEGEVEN

TTBB

Tekst: C. v.d. Haagen
Muziek: N.J. Clayton
Arrangement: Peter Bos

1. Je - zus, mijn Heer, zal nooit mij be - ge - ven, in angst en nood werd ik tot Hem ge - dre - ven.
2. 'k Wist mij ver - lo - ren in schuld en zon - den, maar 'k werd door Je - zus' lief - de ge - von - den.
3. Vre - de en vreug - de vult nu mijn le - ven, steeds heeft de Hei - land meer om te ge - ven.

5

Hij schonk ge - nâ en maak - te mij vrij. Daar - om be - hoor ik Hem!
Hij trok mij op uit schan - de en nood. Daar - om be - hoor ik Hem!
'k Ben nu ge - red, maar 't kost - te Zijn bloed. Daar - om be - hoor ik Hem!

www.promusicpublishing.nl

9 *Refrein*

Daar - om be - hoor ik Je - zus, Hem ben ik toe - ge - wijd.

13

Hij maakt be - reid mij hier op aard' voor d'euw - 'ge heer - lijk - heid!