

OPEN KAART

Deel 14 uit Esther

Tekst: Hans de Ruiter
Muziek: Johan Brédewout

ballad

evt fendersound
ballad

Oom
Maar

5

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

Mor-de-chai staat bij de poort
ik ben zo ver-schrik't lijk ba
wat is er met hem aan de hand, zo'n
dat ik niet lan-ger Fis-ther ben, maar

8

pak geel! toch geen pas! Dan hoor ik tot mijn gro-te schrik, het plan van Ha-man aan. En
toch Ha-das-sa heet? Ik no-dig hen, in mijn pa-leis, uit voor een klein fes-tijn. Met

11

al-le jo-den moc-ten dood, k moet naar de ko-ning gaan.
Ha-man en de ko-ning daar, moet ik dan eer-lijk zijn.

14

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl