

# EEN VASTE BURCHT

naar Psalm 46

Tekst: Hans de Ruiter  
Muziek: Johan Broedewout  
melodie uit oratorium "Schepping"

In God de

Heer, rust mijn ver-  
waar ik op bouw. Als angst of

pijn mij soms be- nau- wen er-vaar in nog Zijn gro- te trouw. Wan- neer de

© Copyright PromusicPublishing 2012

PPK12.1595

trouw- en, Hij is mijn hulp en toe- ver- laat. Als ze- ker he- den mij ont-

val- len, weet ik wie aan- neer de nacht niet meer wil

wij- ken, roept Hij mij tot de da- ge- raad. En geeft voor- dat ik zal be-

nacht niet meer wil wij- ken, roept Hij mij tot de da- ge- raad. En geeft voor

dat ik zal be- zwij- ken, het zon- licht van een nieu- we dag, het zon- licht

van een nieu- we dag. oe... In God de Heer rust mijn ver-

zwij- ken, het zon- licht van een nieu- we dag, het zon- licht van een nieu- we

dag In God de Heer, rust mijn ver- nau- wen, Hij is de rots waar ik op

bouw Als angst en pijn mij soms be- nau- wen er-vaar ik nog Zijn gro- te

50 (S)

aa...

trouw.

(ATB)

In God de Heer rust mijn ver-trouw - en, Hij is mij al - tijd zo na -



54

Kopiëren verboden

Hij een vas - te burcht voor

www.promusicpublishing.nl

bij. Waar ik ook sta of kom ik ver - len,



58

*ff* mij, Is Hij een vas - te burcht voor mij

*ff*

