

DE HEMEL ROEMT DE HEER

Psalm 19

op melodie-elementen uit orgelconcert F-dur
van G.F. Händel (Cuckoo and Nightingale)

Tekst: T. van der Weide
naar F. Schurer
Koorbewerking: T. van der Weide

1. De he - mel roemt de Heer, het fir - ma - ment geeft
2. Vol - maakt is 's He - ren wet, die ons ver - kwikt en

5
eer, Hem d
redt, waar - De dag spreekt tot de
Ge - trouw en gans ge -

9
dag, van wat zijn hand ver - mag, de nacht meldt het de
wis is Gods ge - tui - ge - nis, dat dwa - zen wijs - heid
noe - - -

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

13 (noe)

nacht.
geeft.

Er is geen taal, geen
Des He - ren woord is

17

woord, goed, toch wie wo - zijk een zijn, een wij - d hart ver - wordt

Kopiëren verboden
www.promusicpublishing.nl

21

brei - - de god - de - lij - ke ma - re. Geen stem gaat van hen
blij - en ook zelfs op - ge - to - gen. Recht is het woord van

25

uit, maar o - ver - al ver - luidt het - geen zij o - pen - ba -
 God en lou - ter zijn ge - bod, een licht voor on - ze o - -

30

ren. De he - me het fir - ma - ment geeft
 gen. Vol - maakt is die ons ver - kwikt en

Kopiëren verboden
 www.promusicpublishing.nl

34

eer Hem, die't heel - al vol bracht, Hem die't heel - al vol bracht.
 redt, waar - bij de ziel her - leeft, waar - bij de ziel her - leeft.