

WAT DE TOEKOMST BRENGE MOGE

melodie "The Rose"

Tekst: Jacq. van der Waals

Melodie: A. McBroom

Koorbew.: Johan Bredewout

TTBB

(8)

1. Wat de toe - komst bren - ge mo - ge, mij ge - leid des He - ren hand.
2. Heer, ik wil Uw lief - de lo - ven, al be - grijpt mijn ziel U niet.
3. Laat mij niet mijn lot be - slis - sen: zo ik mocht ik durf - de niet.
4. Waar de weg mij bren - ge mo - ge, aan des Va - ders trou - we hand,



5

Moe - dig sla — il — ar het be - ken - de land.
Za - lig hij, — di — ook — ne — het oog niet ziet.
Ach, hoe zou — il — als — mij — de keu - ze liet!
loop ik met — g — naar — be - ken - de land.

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl



10

Leer mij vol - gen zon - der vra - gen, Va - der wat — Gij doet is goed.
Schij - nen mij — uw we - gen duis - ter zie, ik vraag — U niet waar - om?
Wil mij als — een kind be - hand' len, dat al - leen — de weg niet vindt:
Waar de weg — mij bren - ge mo - ge, aan des Va - ders trou - we hand, —



15

Leer mij slechts — het he - den dra - gen, met een rus - tig kal - me moed.
Een - maal zie — ik al Uw luis - ter, als ik in — Uw he - mel kom!
neem mijn hand — in u - we han - den en ge - leid — mij als een kind.
loop ik met — ge - slo - ten o - gen naar het on - be - ken - de land.

