

WAT DE TOEKOMST BRENGE MOGE

melodie "The Rose"

Tekst: Jacq. van der Waals
Melodie: Ms McBroom
Koorbew.: Johan Bredewout

SATB

1. Wat de toe - komst bren - ge mo - ge, mij ge - leid des He - ren hand.
2. Heer, ik wil Uw lief - de lo - ven, al be - grijpt mijn ziel U niet.
3. Laat mij niet mijn lot be - slis - sen: zo ik mocht ik durf - de niet.
4. Waar de weg mij bren - ge mo - ge, aan des Va - ders trou - we hand,

5

1. Moe - dig sla naar het be - ken - de land.
2. Za - lig hij, o het oog niet ziet.
3. Ach, hoe zou al de keu - ze liet!
4. loop ik met naar het be - ken - de land.

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl

10

Leer mij vol - gen zon - der vra - gen, Va - der wat Gij doet is goed.
Schij - nen mij uw we - gen dui - ter zie, ik vraag U niet waar - om?
Wil mij als een kind be - hand' len, dat al - leen de weg niet vindt:
Waar de weg mij bren - ge mo - ge, aan des Va - ders trou - we hand,

15

Leer mij slechts het he - den dra gen, met een rus - tig kal - me moed.
Een - maal zie ik al Uw luis - ter, als ik in Uw he - mel kom!
neem mijn hand in u - we han - den en ge - leid mij als een kind.
loop ik met ge - slo - ten o - gen naar het on - be - ken - de land.