

SABBAT

Deel 24 uit oratorium Schepping

Tekst: Hans de Ruiter
Muziek: Johan Bredewout

2

In den be-gin-ne was het woord, Zijn woord dat le-ven schenkt.

8

Het woord bij God, het woord was God, licht in het duis-ter brengt. He - mel en aar-de

ff

melodie, BB (+ samenzang)

14

zijn vol-tooid. Hij geeft de sab - bat - dag, waar - op Zijn he - le schep-pings-

19

TTBB unisono melodie (+ samenzang)

werk, ge - ze-gend rus - ten mag. In den be-gin-ne was het woord, en 't klinkt nog

fff

25

rit.

steeds met kracht. Eens breekt de eeuw'-ge sab-bat aan, waar - op de schep-ping wacht.