

# IN GODDELIJK LICHT

tekst: John L. Bell  
vertaling: Wim Pendrecht

( de laatste reis )

melodie: Graham Maule  
arr: Gezinus M. Veldman

1. Als het a - de - men faalt, door de dood ach - ter - haald en in  
3. Als wij - weg uit de tijd en van twij - fel be - vrijd mo - gen



5  
stil - te voor - goed is ge - zwicht, wijst de he - mel ons aan, dat het  
rus - ten in vre - de voor - taan, zing - en eng - len in koor Gods be -



11  
aard - se be - staan in - lijk licht.  
lof - ten ons voor, ver - staan.

Kopiëren verboden  
www.promusicpublishing.nl



17  
2. Als ver - driet niet meer wijkt, al - le hoop ij - del lijkt en het eind van de



23  
reis komt in zicht dan is Chris - tus de Heer ons na - bij eens te



29  
meer met zijn troost en be - vrij - dend be - richt

