

SATB

HIJ MAAKT DE BLINDEN ZIENDE

Uit Passieoratorium "Van Liefde Ongekend"

Tekst: Hans de Ruiter
Muziek: Johan Bredewout

$\text{♩} = 72$ **3** *molto legato*

Hij maak-te blind-den zien-de. Me-laat-sen wer-den rein. De

7

do-ven kun-nen ho-ren. Ge-vang-en-nen gaan vrij. De lam-men ga

10

e-van-ge-lie woord, in slop-pen en in ste-gen, werd o-ver-al ge-hoord! *mf* Hij

13

is de goe-de Her-der, Die voor Zijn scha-pen waakt. Die zwak-ken en ver-moei-den, als

16

op Zijn schou-der draagt. Daar staat de hoog-ste Rech-ter, van zo-veel kwaad be-ticht, ge-

19

kne-veld en ge-sla-gen, on-schu-dig voor 'tge-richt. On-schu-dig voor 't ge-richt.

A

Hij maak te blind-den zien-de. Me-laat-sen wer-den rein. De do-ven kun-nen ho-ren. Ge-

27

vang-en-nen gaan vrij. De lam-men gaan weer lo-pen, het e-van-ge-lie woord, in

30

slop-pen en in ste-gen, werd o-ver-al ge-hoord.

Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl