

# IK WEET NIET WAAROM GODS GENA

TTBB

Muziek: J. Mc Granaham  
Tekst: N.S. Bromet  
Arr.: André van Vliet

1. Ik weet niet waar - om Gods ge - nâ, aan mij ook werd be - toond.  
2. Ik weet niet hoe Gods Geest, de mens van zon - de o - ver - tuigt  
3. Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn, die Hij voor mij be - reidt;

En Hij mij, gans heel lief - de - toont.  
en Je - zus o om ne - der - buigt.  
wat kruis ik draag en heer - lijk - heid.

**Kopiëren verboden**

[www.promusicpublishing.nl](http://www.promusicpublishing.nl)

*Refrein* weet

Maar ik weet (maar ik weet) in Wien 'k ge - loofd heb en ben ver - ze - kerd: mijn Heer is mach - tig,

weet

Hij

dat Hij (dat Hij) het pand, Hem toe - ver - trouwd, tot die dag, be - waart voor mij.

Hij