

U HEB IK LIEF, U ROEP IK AAN

J. S. Bach (1685-1750)
Mannenkoorarrangement: Wim van Galen

1. U heb ik lief, U roep ik aan. Blijf Heer, van mij niet—
De we - reld schonk mij vre - de niet, naar aard' en he - mel—
2. Als Uw ge - na - de, Heer 't ge - doogt, laat dan mijn ziel, in—
Het lich - aam in der aar - de schoot ge - bor - gen zon - der—



13
toe - ver - laat, mijn deel en troost in eeu - wig - heid, wijl Gij mij door Uw
ei - gen oog, ge - ze - ten op Uw glo - rie - troon in heer - lijk - heid, o



Kopiëren verboden

www.promusicpublishing.nl



5
ver - re staan en kom mijn ziel ge - ne -
vraag ik niet, wilt Gij slechts mij ne we -
U ver - hoogd, voor eeu - wig Zijn ge - bor - gen.
pijn en nood, ver - wacht de jong - ste mor - gen.



- vrijdt, O Hee - re Je - zus, God en Heer, o
's Va - ders Zoon. O Hee - re Je - zus, hoor m' al - tijd, ver -



9
En als mijn laat - ste u - re slaat, zo blijf mijn laat - ste—
Dat dan Uw stem mij wek - ken moog', dat ik U zie met—



20
God en Heer, zie in ge - na - de op mij neer!
hoor m' al - tijd, dat ik U prijs in eeu - wig - heid!

